

## Formandens beretning ved LOG Generalforsamling tirsdag den 27. september 2022

Efter to år med den ene aflysning efter den anden tog vi hul på et mere normalt år ved generalforsamlingen den 28. september 2021, hvor der var 27 deltagere.

Første arrangement var Ballroom Dance den 4. november i Ikast. Der var 15 tilmeldte, og vi havde en rigtig god aften, hvor vi også fik sved på panden. Charlotte, som underviste os, kunne bruge mundtøjet ligeså godt som hun brugte benene.

Juleafslutningen den 23. november var som sædvanlig med bankospil og fine præmier, og det var en god måde at ønske hinanden glædelig jul på. Her var vi 30 deltagere.

Da vi nåede julen, begyndte coronaen igen at spørge, så vi måtte desværre aflyse nytårskuren en gang mere, men endnu engang har Dorte Schibsbye, Ella Aarslev og Alice Markussen lovet at stå for arrangementet i januar 2023, så når de er blevet enige om en dato, vil den blive meldt ud.

Næste arrangement den 1. februar på Skolemuseet på Holtbjergskolen blev gennemført, og vi var 19 LOG'ere, der fik genopfrisket vores skoletid, da vi så de forskellige møbler, tavler, plancher og meget andet, der var udstillet. Tidligere skoleinspektør på Holtbjergskolen, Bent Henriksen, viste os rundt og hjalp hukommelsen på gled.

Marts måneds arrangement den 24. marts var et besøg i Kibæk hos Galleri Krøjgaard. Anita Krøjgaard, der ejer galleriet, er opvokset i Lind, så der blev også udvekslet minder ved besøget. Hun er en meget talentfuld kunstner, der nu lever af sin kunst, og udover malerierne, der udgør det meste af hendes værker, laver hun også forskellig keramik, indkøbsposer, kort og sågar stærekasser, der er flot udsmykket. Det var en fin oplevelse, selvom der ikke var meget plads til de 21 deltagere, der var med.

Så nåede vi til april, hvor vi var til en teaterforestilling i Kongescentret, der hed "Maddiker". Det lyder ikke på lækkert, men det handlede om tre modne kvinder, der hylder alderdommen og tør tale om både det svære og det smukke i livet, inden maddikerne får overtaget. Der var meget humor men også eftertænksomhed. Vi var 23 afsted i teatret.

Den 31. maj var der 26 medlemmer på besøg i Brita Uldums japanske have i Videbæk. Jeg var desværre ikke selv med, men jeg er blevet fortalt, at det var en rigtig god oplevelse. Vi var også heldige at være blandt de sidste, der fik lov til at besøge haven, da den nu er lukket for besøg.

Så den 15. juni fik vi endelig efter to års udsættelse lov til at holde vores jubilæumsfest. Det var en festlig aften, hvor de fleste havde taget imod udfordringen til at klæde sig i røde og hvide farver. Den lækre tapas, som Natascha her i hallen havde lavet, gjorde også sit til at gøre det til en god aften. Det var også sæsonens mest populære arrangement med 33. deltagere. I kan se billeder fra aftenen inde på vores hjemmeside, hvor der også ligger billeder fra flere andre arrangementer.

Alt i alt har synes vi, at vi har haft et godt og varieret program, og det håber vi også vi får i næste sæson. Vi er i hvert fald klar til at komme i gang, og vi starter med en aften med Jan Schou den 8. november. Det skal nok blive en festlig aften. Og så slutter vi jo året af med banko den 24. november.

Det detaljerede program er sendt ud, og det ligger også på vores hjemmeside [www.lindoldgirls.dk](http://www.lindoldgirls.dk).

Vi har jo også stadig vores volleyball-hold, der spiller i Lind Hallen hver mandag aften kl. 20.00-21.30. Her er der plads til alle dem, der har lyst, så spred gerne budskabet ud.

Efter et kontingentfri år og et brag af en jubilæumsfest må vi jo nok indrømme, at vi er ved at have lavvande i kassen, så jeg vil opfordre jer til at indbetale kontingentet så hurtigt som muligt, men det kommer vi nærmere ind på senere.

Til sidst vil jeg lige rose vores medlemmer. Vi har jo, som mange ved, byfest i Lind i denne uge, og både LOG, LOB og flere andre foreninger fik tilbud om at få rabat, hvis vi tilmeldte os fredagens arrangement med Tapas og Swing, da der ikke var kommet ret mange tilmeldinger. Tilbuddet kom i sidste øjeblik, men alligevel var der 13 LOG'ere, der tog en hurtig beslutning og meldte sig til. Der kom desværre ingen tilmeldinger fra de andre foreninger, så arrangementet blev aflyst, men det var hvert fald ikke vores skyld, så stor ros til jer.

Det var ordene fra mig, så nu vil jeg give ordet tilbage til vores dirigent.

Mvh

Rita Nørlund

Formand, LOG